

# Soms kyk ons soekend om ons rond



Soms kyk ons soe-kend om ons rond -



ons smag na sin en vre - de.



Ons voel oorspoel deur sin-loos-heid



in ons gejaag-de le - we.

2

**Ons kom tot U, wat deur u Seun  
ons roep tot sin en vrede.**

**Om U te ken, bring waarlik sin  
in ons gejaagde lewe.**

3

**Bewaar my van my sin te soek  
in my gejaagde lewe.**

**Laat my alleen op U vertrou -  
die bron van sin en vrede.**